

Geschiedenis

Mie maan, een gekke naam, een eenvoudige verklaring.

Aan de achterkant van de schouw hangt een foto van de "Plezanten Hof" en het "kruispunt". De koets vooraan is de Baron van Testelt.

Grootvader, Louis Jennes, kocht "De Plezanten Hof" begin 20ste eeuw. Deze herberg lag aan de overzijde van het huidige "Mie Maan". Een jaar nadien trouwde hij met grootmoeder, Maria Wouters en kocht aan de overzijde "Het Kruispunt". Zij maakten "De Plezanten Hof" met de grond gelijk voor parking. "Het Kruispunt" werd omgedoopt tot "De Plezanten Hof".

Grootmoeder woonde in de boerderij "De Halve Maan". Alle boeren uit de omgeving brachten hun boter en eieren naar de herberg en het winkeltje van Marie van de "Halve Maan" dat al snel de bijnaam "Mie Maan" kreeg. De foto dateert van 1886. Rechts zie je "De Plezanten Hof".

"Goed dat er herbergen waren. het was een lange trek, maar Mie Maan had altijd bier voor de Kuiper en een akertje koel water voor de hond. Mie Maan hield nl. zelf herberg. In 't Plezanten Hof, en, hetkon niet beter vallen, uitgerekend daar waar de laatste poos moest worden gerust, als laatste pleisterplaats voor terug-thuis. Mie Maan begroette de dorstigen steeds met de glimlach en met de ogen toe, de hartelijkheid was er niet minder om. En al had zij het niet nodig gevonden haar Hof in versvorm aan te prijzen ('Ge moet niet verder stappen, Mie Maan zal hier wel tappen'), ze schonk zij gauw een Diesterse voor de Kuiper en zij putte een emmertje koel, lavend water voor de uitgeloopte hond."

Uit: Het Gehucht (August van Meensel 1923-1999).